

Waarom ik de Wiardi Beckman Stichting Van Waarde vind



Met interesse volg ik regelmatig het politieke debat. Via de tv in de tweede kamer. Vanaf de tribune in de gemeenteraad. Bijna elke morgen in de krant.

Wat valt me op?

- * Dat partijen vooral proberen te benadrukken waarin ze van elkaar verschillen, en niet samen werken om de wereld voor de mensen mooier en beter te maken.
- * Dat het overleg al te vaak lijkt op een wedstrijd in het gebruik van handige woordspelletjes.
- * Dat er vaak gesproken wordt over ad hoc zaken, en maar zelden over waardevolle plannen voor de lange termijn.



Hoe anders was het toen ik kennis maakte met de Van Waarde onderzoeken van de Wiardi Beckmanstichting.

- * Geen flitsende acties waarmee je snel kunt scoren, maar serieuze vragen naar de gevolgen van reeds ingezet beleid.
- * In plaats van meer uitleg over de participatiewet of de ouderenzorg, luisteren naar
 - wat leerlingen en docenten van het PraktijkOnderwijs ons te vertellen hebben
 - hoe ouderen de veranderingen in hun leven ervaren.

- * Niet vanuit eigen standpunt tegen elkaar debatteren hoe het allemaal beter moet, maar samen overleggen over wat ons te doen staat om dichterbij onze idealen te komen.
- * En wat ik het mooist vind van alles is het gevoel van saamhorigheid
 - binnen ons kleine groepje in Uden,
 - als we uit alle hoeken van het land in Den Haag bij elkaar kwamen om de eerste resultaten te bespreken en de presentatie voor te bereiden.
 - tijdens de landelijke presentaties in Den Haag en Utrecht.
Mensen die elkaar niet kennen, voelen zich intens verbonden omdat ze samen bezig zijn met wat Van Waarde is.

De PvdA noemt zich terecht een partij van de leden. Iedereen hoort erbij en elke stem is belangrijk. Samen op weg naar een inclusieve samenleving. Maar daar is meer voor nodig dan dat we tijdens het partijcongres urenlang met onze mobiele telefoon vanuit het hele land vóór of tegen een amendement kunnen stemmen.

- * Inclusie gaat over onze leefwijze, gedachten en mentaliteit.
- * Een droom om samen aan te werken.
- * Het gaat over samenleven en samenwerken, ongeacht, herkomst, beperking, geslacht, geaardheid, economische situatie of taalkundige en culturele achtergrond.
- * Samenleven met respect, empathie, begrip van en rekening houden met de kwaliteiten, prestaties of vaardigheden van de ander.
- * Samenleven zonder het eigen belang voorop te stellen

Op de achterkant van het boek "Van Waarde. Sociaal-democratie voor de 21^{ste} eeuw", staat het mooi weergegeven:

"Juist in deze tijd van crisis is het zaak onze waarden voor ogen te hebben. De politiek moet niet alleen sturen op kosten en efficiency, maar vooral met uitgesproken ideeën over wat Van Waarde is.

Monika Sie Dhian Ho wijst een heldere richting aan, het is aan de politiek om tegenwicht te bieden, Snel, want het vertrouwen van de mensen ebt weg."

Uden, 07-10-2017



Pieter van Etten
pvetten@kpnmail.nl

